

INVOCATIE zittend in de stoel van ASCENSIE



IK BEN de Heelheid van de cirkel van oneindigheid

IK BEN de vervulling van het verlangen naar Heelheid

IK BEN de terugkeer naar de Staat van Eenheid in God

IK BEN de contemplatie van de Eenheid van het leven

IK BEN het binnengaan in de Eenheid van het leven

IK BEN de ervaring van de Eenheid van het leven

IK BEN de Eenheid van het leven

IK BEN in het middelpunt van een roos

IK BEN het vlammeende vuur van die Eenheid

IK BEN in het middelpunt van Gods Bewustzijn

IK BEN het openbarsten van de energieën van het hart die de kosmos
vol doet stromen

Die alle ruimtes vullen

Die een deel worden van alle tijd

Dus kan ik niet meer afgescheiden, apart en alleen blijven

IK BEN de ene VLAM die op het altaar van het Zijn brandt

IK BEN de Eenheid van het Leven

IK BEN de Eenheid van het Leven

IK BEN de Eenheid van het Leven