

## Gedicht voor Vrede



Wat groeit en glittert?  
Wat sprankelt en schittert?  
Tis onze Moeder in al haar  
Pracht en praal!  
T is gewoon té schitterend  
Niet meer normaal!  
Kijk, daar droom ik van  
Als t even kan  
Over Vrede en Vrijheid  
All over the Place  
Met onze handen ineen  
One Smile, One Race ♡

**@IlsevanderPutten**