

LIEVE LEMURIAANSE IK & JIJ & WIJ



Kom in mijn armen als een Goddelijke DrieEenheid
Breng me terug naar de Bron van Wijsheid & Genezing
Waar ik me zó 'Uhr Overall' Gelukkig voel
Waar ik mezelf bemin om wie ik werkelijk Ben

Want ik Ben en Blijf Eeuwig
Een krachtige Oer LeMURiaan
Een lief Mens

Ik Zing iedere dag de LeMURiaanse Sterren van de Hemel
Ik Bewonder mezelf en Herschep mezelf hierdoor

God en Godin, laat mijn magische Ziel me voor altijd verwonderen
en volledig in dienst laten staan voor wat komen gaat
Laat de Schilden en Schellen van mijn onderbewustzijn Vandaag en Morgen maar losscheuren
Zodat ik me NU werkelijk dieper durf te gaan verankeren
Waar ik in behouden Vaart ook naar toe geleid wordt?
Ik leg mijn Ziel en Zaligheid vanaf Nu volledig in de handen
Van mijn Hogere Zelf, mijn Ware IK
Om Manie Padme HUM

Doorgegeven via Maria van der Geest - Sterrenpoort