

## Instrument voor Vrede



Moeder Maria, maak mij tot een instrument van Uw vrede,  
opdat ik liefde breng waar haat is,  
eenheid waar verdeeldheid heerst,  
vergiffenis waar zonden worden bedreven,  
hoop waar de wanhoop verduistert,  
geloof waar twijfel wordt gezaaid,  
licht waar duisternis vertroebelt,  
vreugde waar droefheid is.

Moeder Maria, help mij,  
niet zozeer om gelukkig te willen zijn  
als gelukkig te maken,  
niet zozeer om begrepen te willen worden  
als de ander te begrijpen,  
niet zozeer om getroost te willen worden  
als de ander te troosten,  
niet zozeer om bemind te willen worden  
als te beminnen.

Want ik zal ontvangen door te geven,  
vergeven worden door zelf te vergeven,  
in eeuwigheid leven door te sterven.

Geef mij,  
vrede, kracht en vreugde,  
opdat ik anderen  
vredig, krachtig en vreugdevol  
kan helpen leven.

AMEN

Ingezonden door Erica Rijnsbruger