

IK EER MIJN LEMURIA REGENBOOG SPIRIT



Spirit van de Regenboog

Ik open mijn Hart en Ziel

Voor de genezende Stralen van de Nieuwe Dageraad

En hul mezelf in jouw Verlichtende Licht

van Zon, Maan, Venus en vele Sterren

Ik weet dat de overwinning van innerlijke als uiterlijk obstakels

Nu binnen handbereik is gekomen

Spirit van de Regenboog

Ik leef in hét moment

Met de onschuld van een Kind

Ik geef me over aan twijfels en angsten

waardoor mijn hart gevuld wordt met vertrouwen

En de Overvloed van het Universum

Spirit van de Regenboog

Ik ben dankbaar voor alle verkregen wijsheid

Via de door mij geleerde levenslessen

Ik laat alles los wat mij niet langer meer dient

En geef het aan het vuur van Transmutatie

Zodat de Vlam van Onvoorwaardelijke liefde

Zonder ballast, helder door me heen brandt

Spirit van de Regenboog

Ik eer hiervoor alle voorouders

En alle wijzen uit het verleden

Ik ben dankbaar voor alle verkregen Gaven

En deel deze graag uit op Moeder Aarde

Om Genezing en Vrede mee te bereiken

Zodat de mensheid als één community in Vrijheid weer zal bloeien